



WINTERKERK 2025
“Een warm onthaal”

Datum: 9 maart 2025
Locatie: Goede Herderkerk

Voorganger: ds. Michiel de Leeuw
Ouderling: Gerrit Stegenga
Diaken: Cocky van Hell
Lector: Oege Wierda
Begin v.d. dienst: Egbert Sasbrink
Pianist: Arie Kooiman
M.m.v. Het Koor o.l.v. Martine Brussee
Organist: Leen Jacobs

MUZIEK

WELKOM

We gaan (zo mogelijk) staan

AANVANGSLIED: Lied 91: 1, 5, 6

Antifoon door het Koor voorafgaand aan couplet 1 en na couplet 6:

*‘Roep jij mij aan, dragende handen,
wakende engelen zullen er zijn’*

Stil gebed

v: Onze hulp is de Naam van de Heer
a: **die hemel en aarde gemaakt heeft**
v: Heer, uw trouw duurt eeuwig,
a: **laat het werk van uw handen niet los.**

We gaan zitten

GEBED OM ONTFERMING

ZINGEN: ZZZ 703 **“Veertig dagen nog tot Pasen”**
Coupletten Het Koor, refrein na 2, 3, 4 allen

1. Veertig dagen nog tot Pasen,
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan

REFREIN:

Veer - tig da - gen, we - ken, ja - ren
wach - ten, we - ten en er - va - ren
dat iets nieuws, ver - an - de - ring met
vreugd' en moi - te sa - men - ging.

2. Veertig weken duurt het groeien
van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder
tot het klaar is om te komen,
volheid is en nieuw begin. Refr.

3. Veertig jaren van een leven
zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen
wat met moeite werd verkregen,
daardoor worden mensen vrij. Refr.

4. Veertig dagen nog tot Pasen,
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn. Refr.

Vrg: Genade en Vrede voor ieder hier
aanwezig, voor wie thuis met ons meeviert en
voor wie wij in ons hart met ons meedragen
Allen: Amen.

GEBED

INTERMEZZO met de kinderen

KINDERLIED: **40-dagen projectlied**
Couplet 1 solo door Rozemarijn, refrein: allen

1. De mooie tuin van Eden
Voor mens en plant en dier
Een tuin om in te leven
Het paradijs is hier.

Refrein

We zijn op weg, naar Pasen toe
Het is een lange reis
We zoeken vrede in een tuin
Ons nieuwe paradijs.

De kinderen gaan naar hun eigen dienst

INLEIDING: De Kruiswoorden in de Veertigdagentijd

1^e LEZING: **Lucas 4: 1-13**

ZINGEN: **Lied 335** "Hoor het woord"
1 x Het Koor, 1 x allen

2^e LEZING: 'Kruiswoord' Lucas 23: 46

LIED BIJ DE ZEVEN KRUISWOORDEN
(Sytze de Vries): 5a en 5b

5a. Tot aan de laatste grens gebracht
rest hem niets dan zich overgeven.
Hij kent het wachtwoord in de nacht.
Staat dat niet in zijn hart geschreven?
Zo is hij onze gids.

5b. Zijn leven legt hij in Gods hand.
Daar weet hij zich voorgoed geborgen
want liefdes overmacht houdt stand:
zijn Vader draagt hem naar de morgen.
Zo is hij onze gids.

Refrein:

Hij heeft de psalmen liefgehad,
ze steeds opnieuw gebeden,
zijn ziel ermee gevoed,
de duisternis bestreden.
Als lamp voor zijn voet,
licht op zijn wegen
leidden ze hem door de nacht.

PREEK

MEDITATIEVE MUZIEK

ZINGEN: **JLB 118** "Overal zijt Gij"
1 Het Koor, 2 en 3 allen

1. Overal zijt Gij
onzichtbaar gegeven
sprekend nabij,
de stilte verwacht U.
Mensen bestaan U,
zien en beleven U.

2. Mensen van vlees,
van licht en gesteente,
hard en van bloed,
een vloed niet te stelpen,
mensen uw volk,
uw stad hier op aarde.

3. Aarde is al wat wij zijn,
wat wij maken.
Adem ons open,
maak ons uw aarde,
uw nieuwe hemel,
vrede op aarde.

GEBEDEN (dankgebed, voorbeden-stil gebed)

ONZE VADER: Het Koor JLB 39

Mededelingen en toelichting collecte

We gaan (zo mogelijk) staan

SLOTLIED **426** : 1 x Engels en 1 x Nederlands

ZEGEN

Allen antwoorden: **Lied 431c**

COLLECTE BIJ DE UITGANG

COLLECTE:

*U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of
middels deze link:*

<https://site.skgscollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html>

1. Diaconie: De Sleutel

BuurThuis De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbinding tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. De Sleutel is een presentieplek van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Zo willen we dichtbij mensen zijn op een manier die bij ons als kerk past: met oprechte aandacht voor mensen en met ruimte voor geloof en zingeving.

2. Goede Herderkerk

3. Wijkkas

BLOEMENGROET:

De bloemen van deze zondag gaan namens ons allen naar:

☺ mevr. Nella Wierda en naar,

☺ dhr. Leen Jacobs, de organist vandaag.

In verband met de privacywetgeving worden de andere namen alleen op de fysieke orde van dienst, die tijdens de viering wordt gebruikt, gepubliceerd.

Bij het meeleeftbord in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te brengen en u uw naam op de kaart schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd.

Dienst bekijken, beluisteren of terugkijken via:
dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn