



Jachtlaankerk

Zondagsbrief 13 oktober 2024

Bevestiging ambtsdragers

Te volgen via:

YouTube: https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk

Voorganger : ds. Michiel de Leeuw

Orgel : Harrie den Besten

Piano : Arie Kooiman

M.m.v. : Pop-up Koor

o.l.v. Anne-Marieke Evers

Orde van dienst

1. De ontmoeting

- Orgelspel

- Koor: 'You're gonna be lifted up'
(Jerry Estes)

*You're gonna be lifted up when we sing
Lifted up, carried away
If you open up and let the music move you
You're gonna be lifted up.*

*It's a dreary road, you're burden'd down
Got a heavy load, no help around.
Just open up and let the music take you
To higher ground, higher ground.*

*Refr. You're gonna be lifted up when we sing
Lifted up, carried away
If you open up and let the music move you
You're gonna be lifted up.*

*It's a cloudy day, you're feelin' down.
The sky is gray, no sun around
Just open up and let the music lift you
Above the clouds, the clouds.*

*Refr. You're gonna be lifted up when we sing
Lifted up, carried away
If you open up and let the music move you
You're gonna be lifted up.*

- Begroeting door de ouderling van dienst
- Zingen (staand): JLB 12 : 1, 2, 4
- We gaan zitten
- Stil gebed

- Koor: gezongen bemoediging:
'Eeuwige, onzienlijke, ver en zo nabij'
(Marten Kamminga)

*Eeuwige, onzienlijke, ver en zo nabij,
Gij zijt mijn hulp.
Eeuwige barmhartige, levensbron van mij,
Gij zijt mijn helper.
Eeuwige rechtvaardige, eeuwige genadige,
Gij zijt mijn rots.
O mysterie grondeloos, onvoorstelbaar groot,
Draag mij op handen.*

- Kyriegebed
- Glorialied (staand): LB 903 : 1, 4

2. De lezingen en de verkondiging

V: De Heer is met u allen

A: Zijn vrede is met u

- Kinderlied: JLB 71 : 1, 3, 4
- Kinderen gaan naar de Kinderkring
- Gezongen gebed bij de opening van de Schrift: LB 119b: voorzang (Koor) en allen
- Lezing: Marcus 10 : 17 - 31
- Koor: LB 845 : 3

*Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen –
wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.*

- Overdenking
- Koor: 'Ken je mij' (Oosterhuis / van der Loo / Bremer)

*Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?*

*Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
die aardig is, of onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt
en niet voelt als ik,
niet koud en hooghartig*

*Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?*

*'k Zou één woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
dat het houdt,
'k Zou één woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens
die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben*

*Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?*

*Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,
Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt
in mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb,
geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen,*

*door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?*

*Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?*

3. Dienst van de bevestiging

- Dankwoord aftredende ambtsdragers: Hanneke Pullen, Rudy Scholten
- Verlengingen: Ellie Eijlander – Nagel, Pons Veheul, Hermien Dubbelink, Nic Pot
- Presentatie nieuwe ambtsdragers: diaken Els van Eelen en diaken met bijzondere opdracht Kees Kramer
- Zingen: LB 362 : 1, 2
- Kinderen van Kinderkring komen terug
- Opdracht
- Beantwoording van de vragen
- Bevestigingsgebed
- Handoplegging
- Vraag aan de gemeente (staande):

V: "Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers. Beloof u hen te omringen met uw betrokkenheid, hen keer op keer te dragen met uw gebed, en hen bij te staan in onze gezamenlijke dienst aan Gods Koninkrijk? Wat is daarop uw antwoord?"

A: Ja, dat beloven wij, van harte!

- Zingen: 'God zal met je meegaan' (S. de Vries / J. de Bruijn)



God zal met je mee-gaan als licht in je o-gen
als lamp voor je voet als hand op je hoofd
en arm om je schou-der als ba-ken bij on-tij
en ver-te die wenkt als groet op je lip-pen
en hoop in je hart als stem die je uit-daagt
- - - - - en woord dat je voor-gaat.

4. Het verzamelen

- Gebeden

Voorbeden
Stil gebed

Koor: Onze Vader die in de hemel zijt
(Marten Kamminga), slotdeel allen (zie pdf)

‘Want van U is het koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.’

- Voorstellen stagiair Yente Huisman
- Mededelingen en toelichting collecte
- Zingen: LB 425
- Zegen
Zingen: **Amen.**
- Orgelspel
- Collecte bij de uitgang