

Reisgids jeugd 2024-2029

Ga je mee op reis?!

Doel:

“Wij helpen kinderen en jongeren te groeien in een levend persoonlijk geloof. We zijn een warme en betrokken gemeenschap waar kinderen en jongeren zich onderdeel van voelen.”

De drie kernwaarden vanuit het beleidsplan JLK 2022-2024 zijn: **persoonlijk geloof, betrokkenheid en openheid**. Door het uitwerken van dit jeugdbeleid vullen we deze kernwaarden langs 3 lijnen verder in.

- **Groeien in geloof:** kinderen en jongeren helpen de waarde van het geloof te ontdekken en (groot)ouders daarbij te ondersteunen
- **Verbinding:** met jezelf, met mensen, met God; ontmoeting stimuleren,
- **Vaardigheden aanleren:** geloof in praktijk, omzien naar elkaar (diaconie)

Dit leidt tot de volgende **een reisgids** voor onze kinderen en jongeren en **10 speerpunten** ter aanvulling van het huidige beleid.

Speerpunten 2024-2029

- 1. Contact gezinnen**
 - 3-jaarlijks bezoek alle gezinnen
 - Contact met afwezige gezinnen
- 2. Activiteiten voor tieners uitbreiden (bijv. een kerkkamp)**
- 3. Aandacht (mentaal) welzijn jongeren**
 - Uitnodiging gesprek rond 16^e verjaardag
- 4. Betrokkenheid en kerkbezoek stimuleren (jongeren, ouders, gezinnen)**
 - Vrijwilligerstaken in gemeente (voor jongeren en ouders)
 - Muziek
 - Ruimte voor talenten jongeren en om zelfstandig te organiseren
 - Verbinding welkomstteam (i.v.m. nieuwe gezinnen)
- 5. Relevant voor kinderen buiten de kerk**
 - Verbinding scholen
- 6. Belijdenis mogelijk maken**
- 7. 20-ers en 30-ers niet vergeten**
- 8. Structuur/ communicatie jeugdbeleid**
 - Jaarplan (en terugblik)
 - Communicatie naar ouders en gemeente versterken
 - Informatie nieuw ingekomen gezinnen
- 9. Vrijwilligers**
 - Oudere jongeren, vaders betrekken bij jeugdwerk
 - Ondersteuning vrijwilligers
- 10. Samenwerking in Noordwest met GHK en GK**
 - Openstaan voor kinderen/gezinnen uit andere kerken
 - Samenwerken op taakgebied jeugd
 - *Met oog op/ aansluitend bij proces toekomstverkenning Noord/West en PGA*

Samen op reis

Jij ben op reis, een levensreis. En op die reis mag je groeien, spelen, leren, plezier maken, ontdekken wie je bent en wat je allemaal kunt. Je ontmoet mensen en maakt vrienden. Er zullen altijd mensen zijn die voor je zorgen, die je helpen, die je troosten, en op een dag doe jij dat ook voor anderen. Ook God gaat met je mee op deze reis, en is er op de mooie momenten, maar juist ook als je het moeilijk hebt, of als mensen niet zo aardig lijken.

In de kerk leer je uit de bijbel over God, je leert er mensen kennen en samen gemeente zijn, en je leert er hoe je anderen kunt helpen. Jij hoort erbij en bent welkom zoals je bent. Samen zijn we op reis, leven we ons geloof, zijn we er voor elkaar, en zetten we onze talenten in. We zijn benieuwd naar die van jou!

Reis jeugd

Op deze reis van 0 tot 21 jaar groei je. Hierdoor veranderen de dingen die je weet, die je zoekt, die je kunt en die je wilt. Als gemeente ondersteunen we graag bij jouw groei, op elke leeftijd op een andere manier:



0-3 jaar

Jij bent geboren, het belangrijkste voor jou zijn je ouders. Wij feliciteren ze en geven informatie over het doopritueel, groepen en kringen, de crèche, contactpersonen. In de kerk komt je geboortekaartje te staan en je naam wordt aan de gemeente bekend gemaakt.

Doop: Je wordt gedoopt. Jouw ouders beloven je het geloof en de liefde voor te leven, en de mensen in de kerk beloven hierbij te helpen. Je krijgt een brief van je ouders, en een doopkaars, doopwater en kinderbijbel van de kerk.

Crèche: je gaat naar de oppas. Naast jouw ouders zijn ook de andere oppasouders en kinderen belangrijk. Een veilige en vertrouwde plek is belangrijk. Door de andere ouders en kinderen ook buiten de kerk om te ontmoeten wordt dit binnen de kerk ook vertrouwd voor jou.

| 0-3 | doelen | Middelen | activiteiten |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Groeien in geloof | (groot-) ouders ondersteunen | Kinderbijbel Brief | Doop Groepen en kringen |
| Verbinding | Ouders ontmoeten elkaar | Overzicht activiteiten en contacten | Oppasdienst Koffie en ranja drinken |
| Vaardigheden aanleren | Dat komt later | Schone en veilige crèche ruimte | |

4-8 jaar

Kinderkring: Jij gaat naar school en mag heel veel leren, ook in de kerk over de verhalen uit de bijbel. Als je bijna 4 bent krijg je een kaartje met een uitnodiging voor de kinderkring. En je ouders krijgen informatie over de kinderkring, en over ondersteuning bij de geloofsopvoeding thuis. Naast de kerkdiensten zijn er activiteiten zoals huiskringen en maaltijden om andere gezinnen te leren kennen.

| 4-8 | doelen | Middelen | activiteiten |
|-----------------------|---|--|---|
| Groeien in geloof | Verhalen uit de bijbel leren kennen. Ouders ondersteunen | Kind op zondag Bijbel Basics Godly Play | Kinderkring Info ouders |
| Verbinding | Elkaar, leiding en ouders steeds beter leren kennen. Ontmoeting | Overzicht activiteiten en taken (voor je ouders zoals meedoen in het rooster, schoonmaak etc.) | Startzondag, kamperen, kerstproject, paasontbijt, jachtschotel, kringuitjes, afsluiting jaar, |
| Vaardigheden aanleren | Waardering voor kleine hulp of inbreng | Spaaractie Kinderkoor Kinderkring Groen | Helpen collecteren Zingen in de dienst Helpen in de tuin |

9-11 jaar

Bovenbouw. Als je in groep 7 komt ga je naar de kelderkerk junior, zo wen je al een beetje aan de kelderkerk en verbind je nog meer met de kinderen van deze leeftijd. Naast verhalen en gesprekken over de inhoud van je geloof ga je samen activiteiten doen waarbij je vaardigheden opdoet zoals geld inzamelen voor een goed doel, of een klusje voor iemand doen. Je wordt steeds zelfstandiger. Eind groep 8 neem je afscheid van de kinderkring en krijg je een bijbels dagboek.

| 9-11 | doelen | Middelen | activiteiten |
|-----------------------|--|--|---|
| Groeien in geloof | Inzicht in de context van de verhalen uit de bijbel en het leven van Jezus | Young and Holy Bijbels dagboek | Kinderkring Kelderkerk jr. Bijbelbende/catechisatie |
| Verbinding | Elkaar, leiding en ouders steeds beter leren kennen. Ontmoeting | Overzicht activiteiten en taken | startzondag, kamperen, kerstproject, paasontbijt, jachtschotel, kringuitjes, jaarafsluiting |
| Vaardigheden aanleren | Diaconale vaardigheden; bewust worden van nood en praktisch leren helpen | Spaaractie advent en 40-dagentijd, projecten, speciale vieringen | actie voor een goed doel, nacht zonder dak, helpen in de dienst |

12-15 jaar Verdieping en vrienden voor het leven

Jij gaat naar de middelbare school en gaat naar de kelderkerk. Je vrienden zijn belangrijk. Samen ontdek je steeds meer wie je bent, wat je belangrijk vindt en waar je naar op weg bent. Je leert met hart, hoofd en handen. Je maakt van alles mee in je leven, en in de kelderkerk we leren samen over thema's die jou interesseren of waar je mee te maken krijgt. Waar dat past voegen wij Bijbelse kennis toe. Je bezoekt de kerkdiensten, kan er muziek maken en samen organiseren jullie jongerendiensten. Je kan een steentje bijdragen door te helpen bij de kinderen of met de techniek. Er is tijd voor gezellige activiteiten en om iets voor een ander te doen. Ook buiten de kerk, met jongeren van andere kerken of uit Apeldoorn, samen een challenge of bijeenkomst bezoeken of project doen.

| 12-15 | Doelen | Middelen | Activiteiten |
|-----------------------|---|---|--|
| Groeien in geloof | De inhoud is essentieel voor de jongere en fundamenteel voor het geloof | Young & Holy <i>(brug tussen bijbelbende en belijdenis catechisatie)</i> | Kelderkerk Jongerendiensten Tiener/ouder bijeenkomst (Geloof, Hoop en Tieners) |
| Verbinding | Elkaar ontmoeten, ook jongeren buiten de JLK | Kalender, overzicht contacten/plekken in Apeldoorn | kerkdiensten bezoeken, leuk uitje, samen op bezoek, gezamenlijke challenge/project |
| Vaardigheden aanleren | Zelf activiteiten organiseren | projecten, speciale vieringen, jongerendienst | helpen bij kinderkring/ crèche/techniek, muziek maken, eigen ideeën uitvoeren/ collecteren/ avondmaal meehelpen/ acties |

16-21 jaar

In de gespreksgroep Geloven 2.0 gaan we in gesprek over het geloof, de maatschappij en alle levensvragen die jij hebt. In de zomer kun je op reis naar Taizé om inspiratie op te doen voor je leven en geloof en jongeren uit andere kerken en landen te ontmoeten. In de kerk mag je op adem komen in deze hectische periode.

| 16-21 | Doelen | Middelen | Activiteiten |
|-----------------------|---|---|---|
| Groeien in geloof | Leren van elkaars inzichten en ervaringen, evt. eigen keuze maken voor geloof | Bijbel, social media | 16 + groep, Taizé belijdeniscatechesatie |
| Verbinding | Weten waar je terecht kunt met vragen of zorgen. Samen ervaringen opdoen, vriendschappen onderling | Gesprek met dominee Overzicht informatie en contactpersonen/plekken in Apeldoorn | Taizé, eigen bijeenkomsten |
| Vaardigheden aanleren | Ontdekken waar eigen behoeftes liggen en wat je belangrijk vindt. | Spelvormen voor gespreksstof | Helpen kinderkring, kelderkerk, bij activiteiten in de kerk of projecten in Apeldoorn, acties |

21+ jaar, twintigers en dertigers

Je bent volwassen en blijft welkom in de kerk ook als je prioriteiten misschien soms elders liggen. We hopen dat je plek hebt gevonden in de gemeente. De reis is nog lang niet afgelopen. Als volwassenen blijven we samen zoeken en leren op de weg van het geloof. We stimuleren ontmoetingen tussen jongvolwassenen, bijvoorbeeld via de jonge-oudergroep (Groeien in geloof). We zijn benieuwd naar jouw inbreng in de gemeente en jouw weg in het leven en geloof.